

**VEREENIGDE
DOOPSGEZINDE
GEMEENTE te
HAARLEM**

De Doopsgezinde Kerk in Haarlem ligt midden in het centrum, tussen de Grote Markt en het Verwulft. De kerk is vanaf de straatkant niet te zien: ze is gebouwd als schuilkerk of beter verscholen kerk (1683). De kerkzaal heeft door zijn vorm een prachtige akoestiek en wordt dan ook vaak gebruikt voor concerten en cd-opnames.



U kunt hier kiezen voor bijvoorbeeld een cabaretopstelling of juist een theateropstelling. In dit laatste geval, is er plaats voor ruim 300 mensen (en op het balkon nog eens 50). Ook is het mogelijk om het kleed en de tafel te verwijderen. U kunt gebruik maken van de vleugel, er zijn podiumdelen aanwezig en de geluidsapparatuur staat tot uw beschikking. Indien u de kerkzaal voor een trouwerij wilt gebruiken kunt u gebruik maken van twee schitterende trouwstoeltjes.

Een van de ingangen van de kerk is aan de Grote Houtstraat. Een lange gang leidt van de drukke winkelstraat naar de stille kerkzaal. De Gang is tegenwoordig een fotogalerie waar exposities rond maatschappelijke thema's worden gehouden. De Gang leent zich ook uitstekend voor recepties en diners.

FOTOGALERIE DE GANG |

De Gang is gebouwd in 1757 en gefinancierd door Pieter Teyler van der Hulst en enige vrienden en vriendinnen van hem. Op deze manier kon men droog vanuit de paardenkoets in de kerk komen en tevens was de achterliggende gedachte dat de kerk nu officieel gezien mocht worden in de "nieuwe tijd".



Indien u in De Gang een receptie wilt houden is uw aangewezen cateraar natuurlijk "De wereld van Jansje". Dit is de winkel / horecagelegenheid gelegen naast De Gang. Hier werken mensen met een verstandelijke beperking die uw gasten met liefde voorzien van een drankje en een hapje. In de keuken worden eerlijke ingrediënten gebruikt en zoveel mogelijk biologische en streekgebonden producten. En dat proef je!

In de loop der eeuwen zijn er steeds ruimten toegevoegd aan de kerk. In het complex bevinden zich zes unieke historische interieurs, waaronder twee originele vergaderkamers in 1902 ontworpen door de architect J.A.G. van der Steur. De Heerenkamer en de Dameskamer zijn gebouwd in ingetogen stijl, waarin meerdere bouwstijlen gebruikt zijn. De wanden zijn betengeld en behangen met een effen bruin papieren wandbehang met langs het plafond een papieren fries met pauwenmotief. Beiden zijn te huur voor uw vergaderingen.



De Dameskamer



De Heerenkamer

In het complex is ook een grote bibliotheek. U kunt daar niet alleen de collectie raadplegen, maar de ruimte is ook uitermate geschikt voor lezingen en studiebijeenkomsten. Het interieur is neo-gotisch.



Tot slot is er een grote wat tijdloze ruimte met veel vergaderfaciliteiten. In het gebouw zijn twee keukens geschikt voor allerlei soorten catering voor lunch en diner. De kerk is geschikt voor symposia, muziekuitvoeringen, studieconferenties, vergaderingen voor kleine en grote groepen. Ze is zeer zeker ook geschikt als trouwlocatie.



In de diverse ruimten is plaats voor:

- 1) Kerkzaal: 350 personen
- 2) Herenkamer: 25 personen
- 3) Dameskamer: 10 personen
- 4) Bibliotheek: 30 personen
- 5) De Gang: 80 personen (staand)
- 6) Van Braghtzaal: 80 personen

Faciliteiten

- Goede verwarming en lichtvoorziening
- Goede sanitaire voorzieningen
- Voorzieningen mindervaliden
- Ringleiding in kerk en Van Braghtzaal
- Beamer
- Scherm
- Laptop
- Internet / gratis Wi-Fi
- Podiumdelen
- Vleugels
- Orgels
- Harmonium
- Ruimte voor kinderopvang
- Goed bereikbaar met openbaar vervoer
- Op loopafstand 2 parkeergarages

Voor meer informatie over het huren van de kerk en/of de zalen neemt u contact op met de koster - beheerder: dhr. S. van der Galiën, 023 534 17 22, kosterij@vdgh.nl, ma t/m do 9.00 - 12.30 uur.

Adres kerk:

Frankestraat 24

2011 HV Haarlem