

zomer programma

Doopsgezinde
gemeente
Haarlem

14 juli
t|m 28 augustus
2018



VEREENIGDE
DOOPSGEZINDE
GEMEENTE te
HAARLEM

Uitgebreide informatie over het zomerprogramma en de kerkdiensten staat op onze website www.vdgh.nl. Alle activiteiten worden gehouden in of vanuit de Grote Vermaning, tenzij anders vermeld.

Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem (VDGH)

- ▶ Grote Vermaning | Frankestraat 24 | Haarlem
- ▶ Kleine Vermaning | Postlaan 16 | Heemstede
- ▶ Fotogalerie De Gang | Grote Houtstraat 43 | Haarlem



verborgen schatten in Kennemerland

Het zomerprogramma van de Doopsgezinde gemeente is lekker gevarieerd. Veel op excursie en veel samen zijn, samen eten. Het programma cirkelt rond drie thema's: natuur, cultuur en milieu. Het is bedoeld voor alle mensen die het leuk vinden om met elkaar Kennemerland verder te verkennen. Of je nu doopsgezind, remonstrant, spiritueel, zoekend, gelovig of ongelovig bent; nieuw in Haarlem doordat je op de vlucht bent of hier werk hebt gevonden, of hier al jaren geleden bent komen wonen; jong of oud... Kortom, iedereen.

De Doopsgezinde Kerk in Haarlem ligt midden in het centrum, tussen de Grote Markt en het Verwulft. De kerk (1683) is vanaf de straatkant niet te zien: ze is gebouwd als schuilkerk – of beter 'verscholen kerk' –. Het historische kerkcomplex is werkelijk ingeklemd tussen huizenblokken. De gebouwen, interieurs en voorwerpen illustreren de rijke geschiedenis van de doopsgezinden in Haarlem. Tijdens alle activiteiten is er ruimte om de kerk verder te bezichtigen en desgewenst wat meer te weten te komen wat dat is, doopsgezind.

Ook kunt u de prachtige tentoonstelling 'Jansje Hals' bezoeken. *De Wereld van Jansje* bestond in mei 2018 tien jaar. De ingang van de medewerkers ligt in de Peuzelaarsteeg, waar volgens overlevering ook de achterdeur van het atelier van Frans Hals op uitkwam. Om het jubileum te vieren zijn alle medewerkers individueel geportretteerd in de stijl en sfeer van Frans Hals. Daarnaast is een drietal groepsportretten (schuttersstukken) gemaakt. De foto's zijn gemaakt door Lukas Göbel en Theo Captein, met medewerking van de stylistie Pythia Tarenskeen.

Het zomerprogramma wordt verzorgd door vrijwilligers van de doopsgezinde gemeente Haarlem en een aantal stathouders die een taalstage volgen om snel Nederlands te leren. De activiteiten vinden plaats in of vanuit de doopsgezinde kerk, Frankestraat 24, Haarlem

De lunches worden verzorgd door *Cuisine La Koepel* of *Haarlem Mozaïek* (stathouders). Het diner door *De Wereld van Jansje*, met dieetwensen kan rekening worden gehouden.

De programma's op 14, 19, 20 en 21 juli zijn in samenwerking met het Internationaal Orgelfestival Haarlem tot stand gekomen.

opgeven

Voor alle programma onderdelen dient u zich mini-maal een week van tevoren op te geven via zomerprogrammaz018@gmail.com. Als u geen internet heeft mag u ook bellen: 06 51 56 30 59. Bedenk wel: per activiteit zijn er een beperkt aantal plaatsen. Wie het eerst komt heeft geluk. Is het vol, dan heeft u pech! U krijgt altijd bericht.

Graag duidelijk aangeven

- ▶ voor welke activiteit
- ▶ met hoeveel personen
- ▶ waar uw voorkeur naar uitgaat als er meer mogelijkheden op die dag zijn
- ▶ dieetwensen
- ▶ speciale behoeften of aandachtspunten. Bijvoorbeeld dat u een rollator heeft of behoefte heeft aan een gebarentolk

Excursies

In de kerk verzamelen voor een kopje koffie of thee. De bus vertrekt vanaf de hoek Frankestraat-Gedempte Oude Gracht.

We houden rekening met mensen die niet meer zo goed ter been zijn.

'Ik ga de schat zoeken...'



agenda

zaterdag 14 juli

Orgelfestival – opening speciaal voor kinderen

Alle kinderen uit Haarlem en omgeving zijn welkom. Doe met je eigen smartphone mee aan een spannende speurtocht door de stad, met allerlei leuke activiteiten rondom de vele historische orgels in Haarlem. Neem je ouders, opa's en oma's vooral mee! In de doopsgezinde kerk kunnen kinderen zelf een orgel bespelen en krijgen ze een heus orgelconcertje door Yu Nagayama.

Opgeven via www.organfestival.nl

donderdag 19 juli

Documentaire 'De Kleur van Lucht' (première)

Deze film gaat over een inmiddels overleden orgel-intonateur die tamelijk revolutionaire standpunten had. De documentaire is gemaakt door de Haarlemmer Daniël Brüggem. De strekking is niet zo zeer technisch, maar meer filosofisch: wat het voor de hoofdpersoon persoonlijk betekende om op zijn manier met klank bezig te zijn. Na afloop is er een nazit. Drinkjes voor eigen rekening

Kosten: € 10,- contant (geen pin).

vrijdag 20 & 27 juli

Orgelfestival – lunchconcertje

Deelnemers aan het Orgelfestival geven een gratis concert op een kistorgel.

Fotogalerie De Gang van 13.00 tot 13.30 uur.

Collecte na afloop. Opgeven is niet nodig.

dinsdag 24 juli

Thijsses's Hof

Wandeling met lezing en rondleiding in kleine groepen met lunch in de kerk na. Thijsses's Hof is aangelegd in 1925 op voormalige aardappelakker met eiken-hakhout in het Bloemendaalse Bos ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van dr. Jac. P. Thijsses. Juli is de eerste volle zomermaand, hopelijk weer droog en warm. Er zullen vele zomerplanten te zien zijn, van zeepkruid tot teunisbloemen.

Ontvangst in de kerk 9.30 uur, vertrek bus 10.00 uur.

Aansluitend lunch in de kerk tot ongeveer 14.00 uur.

Kosten: € 10,- contant (geen pin).

dinsdag 31 juli

De kunstcollectie van het Spaarnegasthuis

Lia Schoonenburg en Carina Cornet weten alles over deze collectie en leiden ons graag rond. Ze vertellen ons eerst over het hoe en waarom van zo'n collectie in het ziekenhuis, wat is het aankoopbeleid, wat stel je juist wel of juist niet tentoon.

Ontvangst in de kerk 9.45 uur, vertrek bus 10.15 uur.

Aansluitend lunch in de kerk tot ongeveer 13.30 uur.

Kosten: € 10,- contant (geen pin).

dinsdag 7 augustus

Kleinschalig duurzaam

U kunt óf naar de 'Zintuigentuin' óf naar *MooiZooi*.

► *Stichting ZaiGoed* heeft in Haarlem Noord een 'Zintuigentuin' aangelegd met planten, kruiden en bloemen die op ieder moment gedurende het groeiseizoen oog, neus, tast en smaak van de bezoekers 'prikkelen'.

► *Mooizooi* is een sociaal, duurzaam en creatief magazijn waar schoon- en veilig restafval en restmateriaal van bedrijven wordt verzameld en aangeboden voor creatieve doeleinden.

Let op: neem wat contant geld mee om op de locaties eventueel wat te kopen.

Ontvangst in de kerk 9.30 uur, vertrek bus 10.00 uur.

Aansluitend lunch in de kerk tot ongeveer 14.00 uur.

Tijdens de gezamenlijke lunch worden ervaringen uitgewisseld.

Kosten: € 10,- contant (geen pin).

dinsdag 14 augustus

Begraafplaatsen in Kennemerland

U kunt óf naar de Erebegraafplaats in Overveen óf naar de Algemene Begraafplaats Kleverlaan. Bij alle twee krijgt u een rondleiding. In Overveen wordt die verzorgd door ds. Sybout van der Meer, emeritus predikant doopsgezinde gemeente Haarlem. Tousanna Wijkhuizen ontvangt ons op de Kleverlaan.

Ontvangst in de kerk 9.30 uur, vertrek bus 10.00 uur.

Aansluitend lunch in de kerk tot ongeveer 14.00 uur.

Tijdens de gezamenlijke lunch worden ervaringen uitgewisseld.

Kosten: € 10,- contant (geen pin).

donderdag 16 augustus

Hoogzomerdiner

De Wereld van Jansje verzorgt een driegangenmenu. Bij *Jansje* werken betrokken en goed opgeleide mensen met een beperking. Men werkt met biologische en streekgebonden producten en dat proef je! Vandaag eten we vegetarisch. Er is muziek van Gerrie Meijers (piano) en Suzanne Groot (viool). U kunt ondertussen ook de prachtige tentoonstelling 'Jansje Hals' bezoeken.

Inloop: 17.30 uur. Diner van 18.00 uur tot ongeveer 20.00 uur.

Kosten: € 15,- contant (geen pin), inclusief twee drankjes.

Dit zomerprogramma is gemaakt door Brigitte den Brabander, Janneke Kanbier, Willemien Ruygros, Onno Titulaer, Rineke Verheus en Tonny van der Vlugt. De foto's zijn gemaakt door Herman Heijn. Ontwerp & opmaak zijn van Susan de Loor (kantoordoor, Haarlem) en het drukwerk van drukkerij Trepico, in een oplage van 1.200 exemplaren. Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL82 ABNA 05 61 23 48 76 t.n.v. de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.



'Jaaaa... gevonden!'



vrijdag 24 augustus

Yoga & Klankschalen

Dit keer geen excursie, maar een bijzondere ervaring in de kerk. Sylvia van Attekum laat u kennismaken met yoga en geeft ook een klankschalenconcert. Als u een yogamat heeft dan graag meenemen. U kunt ook zittend op een stoel meedoen.

Aanvang: 14.00 uur.

Kosten: € 10,- contant (geen pin), inclusief thee en Syrische heerlijkheden.

dinsdag 28 augustus

Haarlem, leuk van binnen en van buiten

In kleine groepen wordt er onder begeleiding van professionele gidsen een wandeling door de stad gemaakt. Vervolgens gaan we – na een gezamenlijke lunch – naar het Frans Hals Museum. Ook daar een mooie rondleiding.

Ontvangst in de kerk 10.00 uur, daar is ook de lunch.

Einde programma ongeveer 16.00 uur.

Kosten excursie en lunch: € 10,- contant (geen pin).

Als u een museumjaarkaart heeft, wilt u die dan meenemen?

We maken u graag attent op de Open Monumentendagen op 8 en 9 september. De kerk in het centrum is op beide dagen geopend. In Heemstede alleen op zaterdag.