

Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem

Grote Vermaning,
zondag 10 december 2017, tweede advent

avondmaalsdienst



voorganger: ds. Herman Heijn

organist: Dick Koomans

koster: Sjoerd van der Galiën

♪ Inleidend Orgelspel

welkom en mededelingen

♪ wij zingen: lied 444 vers 1, 2 en 3

📖 lezing: Johannes 1 vers 1 - 5, aansteken kaarsen en groet

♪ wij zingen: lied 444 vers 4 en 5

gebed

♪ wij zingen: lied 462 vers 1, 2 en 4

📖 lezing: 1 Koningen 19 vers 7 - 15a (over Elia)

♪ wij zingen: lied 321 vers 1, 2 en 3

📖 lezing: Lucas 1 vers 57 - 66 (de geboorte van Johannes de Doper)

♪ wij zingen: lied 321 vers 4, 5 en 6

overdenking

inleiding avondmaal

tafelgebed (zie achterzijde liturgie)

♪ wij zingen: lied 381 vers 1, 2, 4 en 6

instellingswoorden, deling

Onze Vader en vredesgroet

♪ wij zingen: lied 452 vers 1 en 2

zegen

♪ wij zingen: lied 416 vers 1, 2, 3 en 4

♪ orgelspel en collecten bij de uitgang

Er staat een kopje koffie voor u klaar!!

Zondag 17 december is er in de Grote Vermaning een kerstsamenzijn,
vanaf 17.00 uur.

De extra collecte is voor:

Nederlandse Rode kruis bestaat 150 jaar. In 1859 wordt bij het Italiaanse plaatsje Solferino een veldslag tussen het Franse leger onder Napoleon III en het Oostenrijkse leger uitgevochten. De Zwitserse bankier Henry Dunant is getuige van het gevecht. 40.000 mensen komen om het leven. Dunant kan dit niet aanzien. Hij gaat de gewonden helpen. In zijn eentje is dit echter onbegonnen werk. Daarom roept hij de hulp in van de vrouwen in het dorp. Hij richtte met hen hulpposten in voor de gewonden van beide partijen. En nog steeds hebben Miljoenen kwetsbare mensen onze hulp hard nodig vanwege een conflict, droogte, natuurramp of andere noodsituatie. Bij een ramp zijn de hulpverleners en vrijwilligers direct ter plekke. Bij een conflict kiezen zij geen partij. Zo gaat de hulp van het Rode Kruis altijd en onvoorwaardelijk uit naar de meest kwetsbare mensen in nood.

Tafelgebed (Naar psalm 92, bewerking H.H.)

- voorganger:** Het is goed de Eeuwige te loven
Zijn Naam te bezingen.
In de morgen te getuigen van Zijn liefde
- allen:** en in de avond van Zijn trouw.
- voorganger:** Bij de klank van de tiensnarige harp
en bij het ruisend spel op de lier.
U verheugd ons Eeuwige, met Uw daden,
- allen:** wij juichen om wat Uw hand verricht.
- voorganger:** Hoe groot zijn Uw daden Eeuwige,
hoe peilloos diep Uw gedachten.
Het dringt tot de dommen niet door,
- allen:** en de dwazen kunnen het niet vatten.
- voorganger:** U geeft ons de kracht en de heerlijkheid,
met Uw scheppende Woord hebt U ons overgoten.
- allen:** Brood uit de hemel geeft U ons
en wijn van Uw Koninkrijk,
- voorganger:** door Jezus Uw Zoon,
- allen:** door Christus onze broeder.
- voorganger:** Zo mogen wij groeien als palmen onder de zon,
als ceders op de Libanon rijzen wij omhoog.
In het huis van de Eeuwige,
blijven wij krachtig en fris.
- allen:** Zo getuigen wij dat de Eeuwige recht doet,
- voorganger:** dat U onze rots bent, in wie geen onrecht is.
- allen:** Amen.