

- **Nieuwsbrief 54
mei 2018**

• Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
T 023 532 18 83
administratie@vdgh.nl
www.vdgh.nl



Pinksteren 2018

In ons tweemaandelijks blad Doopsgezind Haarlem staat het niet goed! Met Pinksteren is er **geen** dienst in de Kleine Vermaning en juist **wel** in de Grote Vermaning. In deze Pinksterdienst zal Geer Beemsterboer toetreden tot de doopsgezinde gemeente. Ze is al lange tijd actief in onze gemeente en heeft besloten om met attestatie (vanuit de PKN) lid te worden van de VDGH. En dan is er ook nog in de dienst het Hesston College Choir! Ze geven bovendien op **zaterdagavond 19 mei** om 20.00 uur een concert in de Grote Vermaning. Vlak voor Pinksteren, **op 17 mei**, is er om 15.00 uur met diaken Eric Fennis (RK) en ds. Alex Noord een dienst in **Spaar & Hout**.

Pinkster ontbijt

Op zondag 1^e Pinksterdag is er voorafgaande aan de kerkdienst waarin het Hesston College Choir meewerkt een ontbijtbuffet. Het begint om 9 uur. Dit buffet is voor het koor, de gastgezinnen en alle leden, vrienden en belangstellenden. In de kerk ligt een intekenlijst, maar opgave is ook mogelijk bij Natalie op de administratie. administratie@vdgh.nl T. 023 5321883 op dinsdag, donderdag en vrijdag.



Pinksteren: Werelddiner

Droom jij er ook van om een verre reis te maken en/of ben je benieuwd naar ervaringen van anderen? Op zaterdag **19 mei** worden er verhalen gedeeld in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem. Zeven jongeren zijn met Menno's Global Village op reis geweest naar o.a. Nepal, Ghana en California. Thema's als gerechtigheid, vrede, gastvrijheid en verandering stonden tijdens deze reizen

centraal. Tijdens het Werelddiner willen de reizigers hier graag over vertellen, onder het genot van een gevarieerd menu. Daarnaast zal het Hesston College Choir (Hesston, Kansas) een voorproefje geven van hun optreden later die avond!. Kaarten kosten €15 euro voor studenten en €25 voor werkenden. Het begint om 17.00 uur en zal tot ongeveer 20.00 uur duren. Het belooft een bijzondere avond te worden, dus komt dat beleven! Opgeven kan via <http://www.mgv.doopsgezind.nl/diner2018#3785> Adres: Frankestraat 24, 2011 HV in Haarlem

Zomerprogramma: *Verborgene schatten in Kennemerland*

Het **zomerprogramma 2018** gaat er anders uitzien dan andere jaren: veel op excursie en veel samen zijn, samen eten. Het programma cirkelt rond drie thema's: natuur, cultuur en milieu. Aan de meeste activiteiten kunnen ongeveer 50 mensen deelnemen (45 gasten en 5 vrijwilligers). Bij bijna alle activiteiten is een gezamenlijke lunch, of verzorgd door Jansje of verzorgd door Haarlem Mozaïek (nieuwe Haarlemmers). Er wordt rekening gehouden met mensen die slecht ter been zijn.

Vrijwilligers gezocht

zoals altijd zijn er **veel** vrijwilligers nodig voor het zomerprogramma. Op **14 juni** presenteren we het programma en inventariseren we wie wat kan en wil doen. Kom vooral!!!! Je bent ook welkom als je alleen maar nieuwsgierig bent. Grote Vermaning, 20.00 uur (tot ongeveer 21.30 uur)

Jaarverslag

Op de ledenvergadering op **30 mei** wordt het Jaarverslag besproken. Het is te vinden op de website en ook als bijlage bij deze Nieuwsbrief mee gezonden. Ook de agenda is bijgesloten.



Jansje Hals

De Wereld van Jansje bestaat in mei 10 jaar. De ingang van de medewerkers ligt in de Peuzelaarsteeg waar, volgens overlevering, ook de achterdeur van het atelier van Frans Hals op uit kwam. Om het jubileum te vieren zijn alle medewerkers individueel geportretteerd in de stijl en sfeer van Frans Hals. Daarnaast is een drietal groepsportretten ('schuttersstukken') gemaakt. De opening door Tillie van der Poel, voorzitter van de Stichting Jansje van Goor, zal op **donderdag 17 mei** om 16.00 uur plaatsvinden in de kerkzaal van de Doopsgezinde kerk, ingang Frankestraat 24, waarbij de medewerkers van De Wereld van Jansje in het zonnetje worden gezet. Aansluitend kunt u tot 18.00 uur de foto's bekijken.



Giethoorn

Ze gingen schoon en uitgerust weg. Zondag om precies 15.45 kwamen ze terug. Als volleerde speurneuzen. Het miezerde, dus ik heb het ze maar niet aangedaan om nog even een groepsfoto te maken. Maar ze zijn allemaal terug gekomen, heel, moe en vies. Zo hoort het!

Mennoconcert 19 mei

Kenneth Rodgers. Aanvang 15.30 uur Collecte na afloop. Ingang Grote Houtstraat 43

(S)Preken voor andermans parochie

In het kader van het project (S)Preken voor andermans parochie vindt op dinsdag 22 mei een ontmoeting plaats tussen de VDGH en de Soefi-gemeenschap in Haarlem. De bedoeling van de ontmoeting (geïnitieerd door o.a. Bureau Discriminatiezaken Haarlem) is dat verschillende geloofsgemeenschappen elkaar leren kennen en inzicht krijgen in elkaars gebruiken en rituelen. We beginnen op **22 mei** (inloop vanaf 18.00 uur) met een eenvoudige maaltijd in het kerkgebouw van de VDGH in de Frankestraat en zullen na een rondleiding door het gebouw samen te voet naar het Soefi-gebouw aan de Burgwal vertrekken. Daar besluiten we de kennismaking met een afsluitende viering (rond 21.00 uur). Belangstellenden vanuit de VDGH zijn van harte welkom. Graag wel even aanmelden bij mij (ajnoord@vdgh.nl). Het aantal plaatsen is beperkt.

Hoofredacteur

Kalle Brüsewitz, die even bij ons jeugdwerkbegeleider was, is per **1 mei** de nieuwe hoofredacteur van Doopsgezind NL. Hij is de opvolger van Johan Tempelaar, die de functie ruim zes jaar bekleedde. Brüsewitz was eerder als redacteur actief voor Doopsgezind NL. Het juli-augustusnummer is het eerste dat onder zijn verantwoordelijkheid verschijnt. Veel succes Kalle!

Van Huis uit..... Complimenten

Bericht van een bezoeker: *“Vanmiddag hebben wij dan een rondleiding gehad door 6 spelers, die stuk voor stuk een geweldige spel speelden. Een rondleiding door jullie mooie kerk was zo een feest. Bedank Hennie, want door haar gedrevenheid hebben wij nu een unieke bezichtiging gehad, die ik iedereen kan aanbevelen. Prachtig dat jullie deze kerk zo in de schijnwerpers weten te houden”.*



Buitendag Restaurant Groenendaal

Een heerlijke dag, zonnetje schijnt volop, al met al, niets kan er meer stuk. De ochtend verraste ons, Dick Koomans met een lezing over het orgel (restauratie). Tussen de middag een heerlijke warme lunch en in de middag vermakelijke oude liedjes zingen met Lenie en Maria, dat uit volle borst ten horen werd gegeven. 15.30 was er een afsluiting en werd er bedankt voor de inzet en ging iedereen voldaan zijn of haar weg naar huis, met weer zoals elk jaar een kleurrijk plantje. Weer een geslaagd uitje, Marenka Groenhuijzen.



Cultureel Erfgoed

Begin dit jaar is een digitale landkaart gelanceerd met daarop prachtige foto's en bijzondere verhalen over interieuresembles, www.cultureelerfgoed.nl/interieuresembles.

Naar verwachting staan er begin van de zomer ruim 70 interieuresembles op de kaart. Als je wil zien wat er van onze Grote Vermaning allemaal opstaat moet je op onderstaande link klikken.

<https://www.monumentaleinterieurs.nl/artikelen/grote-vermaning-haarlem>



Zuidelijke BBQ

De jaarlijkse Wijk-BBQ: **Zaterdag 26 mei** van 16.00-19.30 uur. U kunt zich hiervoor opgeven bij Anne-Rike Kool-Cornet 025 241 22 01; corkool@casema.nl.

Voor wie niet zo'n vleeseter is: er zijn ook heerlijke salades, geeft u gerust uw voorkeur door wanneer u zich opgeeft. Iedereen is bij alle activiteiten van harte welkom!



Bezoek uit Tanzania

Zoals meerderen van u al hebben gehoord komt eind mei dit jaar een Tanzaniaanse specialist van het Mennonite Ziekenhuis uit Mugumu (district Serengatie) op bezoek. Ds. Alex Noord ontvangt de heer Jumanne Magiri op **zondag 27 mei** in de Grote Vermaning en dhr. Magiri komt ook naar de BBQ in Wijk Zuid. We

zoeken nog een slaappleats voor hem. Het gaat om de nachten 29 mei t/m 1 juni.

Spirituele middag bij de 5e sterfdag Jurjen Beumer

Op **10 juni** is er van 15:00 - 17:30 een middag rond Jurjen Beumer. Inspiratie verleden en heden. In juni 2013 overleed Jurjen Beumer, grondlegger van Stem in de Stad. Vijf jaar later blikken we terug op zijn persoon en zijn inspiratie en we kijken vooruit. Met Wil van Maris (weduwe van Jurjen) en Ranfar Kouwijzer. Graag opgave voor deelname via info@stemindestad.nl.

[Typ hier]

Collecten

mei: Light for the World.

juni: Het IBT (Instituut voor Bijbelvertaling) in Moskou vertaalt de bijbel in talen van de niet-Slavische volken in de voormalige Sovjet-Unie.

Actie Warm Hart:

Elk jaar geeft NCRV een mooi bedrag aan drie goede doelen die op een bijzondere manier bijdragen aan een warme, zorgzame samenleving. Wie dat mooie bedrag krijgt bepaalt u. Stem nu, het kan ze € 10.000,- opleveren! We bevelen van harte aan: Stichting VPSG. Aanbieden van workshops voor slachtoffers van seksueel misbruik..... Gevestigd in Haarlem. Ze hebben regelmatig congressen e.d. bij ons in de kerk. www.ncrv.nl/geven-overzicht

Te verwachten o.a.:

24 juni: Jansjelezing (Sint Jansdag)
 8 juli: dienst met ringgemeenten en theatervoorstelling
 14 t/m 28 juli: Internationaal Orgel Festival Haarlem
 14 juli t/m 31 augustus: Zomerprogramma
 8/9 september Open Monumenten Dagen
 4 november Gemeentedag Dopersduin

Nieuws rond statushouders



Haarlem Mozaïek

Een project van de statushouders zelf maar flink ondersteund door de coördinatiegroep kerken & vluchtelingen.

Momenteel zijn met name de Eritreeërs erg actief. In twee vergaderingen hebben ze een fantastisch programma in elkaar gezet. Begonnen wordt met informatieve bijeenkomsten rond gezondheid en opvoedingszaken.

Samen koken en samen eten is een van de kernpunten van

Haarlem Mozaïek. Helaas is de capaciteit van de elektrische installatie op de Amsterdamstraat niet voldoende. Een extra groep kost veel geld. Er is al een bijdrage van 500 euro. Nog 500 euro nodig. Hopelijk vinden we een gulle gever.

Taal en Taart

Een paar mensen zijn naar Zwolle geweest waar de gezamenlijke kerken een project 'taal en taart' hebben. Er wordt erg ingespeeld op de wensen van de nieuwe Zwollenaren en er is ook ruim plek voor gebed. We hebben besloten eind mei hiermee in Haarlem te starten. Voorlopig op de donderdagochtend op de Dijkzichtlaan (flat met nieuwe en oude Haarlemmers). **24 mei om 10.00** uur starten we. Welkom! Nederlandse conversatie en gewoon een beetje gezelligheid. Wel zijn er nog een paar vrijwilligers nodig! Aanmelden bij: juliettevroom67@gmail.com



Column van Myrna Bockhoudt

Bij Stem in de Stad laten we ons graag raken. Het liefst door echte levensverhalen. Die horen we dagelijks want iedereen heeft wel een verhaal. Soms luchtig, vaak diep doorleefd.

Sommige mensen hebben hun beroep gemaakt van het vertellen van levensverhalen. Zo ook de acteur Bright O' Richards.

Afgelopen zaterdag vertelde hij zijn levensverhaal in de toneelschuur in het theaterstuk "The bright side of life". Over hoe hij twintig jaar geleden vanuit Liberia naar Nederland vluchtte. Hij was een beroemd acteur in eigen land, maar hier kende niemand hem en moest hij helemaal opnieuw beginnen. Hij

nam ons mee naar de gruwelijkheden tijdens de burgeroorlog in eigen land. Wat zijn mensen toch in staat tot afschuwelijke daden! Elkaar martelen, afpersen en uithongeren. Voor de toehoorders geen lichte kost. Maar telkens, net wanneer de brok in onze keel wel erg dik werd, kwam er een relativerende grap voorbij. Er zijn veel grappen te maken over ons georganiseerde land met alle bureaucratie. Met een bepaalde kijk op zaken is het best lachwekkend hoe wij mensen in asielpcedure opvangen en heel lang laten wachten...maar eigenlijk is het diep triest dat wij mensen, die echt niet voor hun eigen plezier hun thuis verlaten, als papieren dossiers behandelen. Waardoor hoop verandert in depressie. Ook dat kwam binnen.

Wat positief raakte was dat lieve Haarlemmers voor dertig statushouders een toegangskaartje hadden gekocht. Zij waren geraakt door het voor hen herkenbare verhaal. En zagen ook dat het mogelijk is om opnieuw te beginnen!

Tien jonge statushouders deden mee met het voorprogramma en vertelden hun dromen voor de toekomst. Na afloop werden zij gekoppeld aan mensen uit het publiek die aanboden hen op weg te helpen naar het verwezenlijken van hun droom. En zo ontstonden spontaan nieuwe verbindingen en nieuwe levensverhalen. Verhalen die je hart raken, wij houden ervan!

Praathuis

Kom op **dinsdag 5 juni** van 17.00 tot 19.00 uur naar het Praathuis in de Amsterdamstraat 57. Ontmoet statushouders en knoop het gesprek aan.

Contact

Administratie, Natalie van Empelen, 023 532 18 83

Koster/beheerder, Sjoerd van der Galiën, 023 534 17 22 06 27 14 36 13

Predikanten: Ds. H.S.J. (Herman) Heijn 023 528 36 33 en Ds. A.J. (Alex) Noord 023 743 69 65
maatschappelijk werk, A. (Ada) Blom, 023 551 32 01

Archief en Bibliotheek: Mechteld Gravendeel, 023 551 23 51

Jeugdwerk: sneel@vdgh.nl, jeugdwerk@vdgh.nl 06 28 19 82 35

Nieuwsbrief Doopsgezind Haarlem

De Nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en ligt in de kerken. *Aan- of afmelden voor deze Nieuwsbrief? Stuur een mail naar communicatie@vdgh.nl* Kopij kunt u mailen voor de 10^e van elke maand naar bovenstaand adres. De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond **15 juni** Zie ook: vdgh.nl. Deze digitale Nieuwsbrief Doopsgezind Haarlem is gemaakt door de Commissie Publiciteit & Communicatie.