

- **Nieuwsbrief 65
februari 2019**

• Frankestraat 24
2011 HV Haarlem
T 023 532 18 83
administratie@vdgh.nl
www.vdgh.nl

Commissie Publiciteit & Communicatie opgeheven

De Dienende Kerkenraad heeft besloten de Commissie Publiciteit & Communicatie op te heffen. Daarvoor komt in de plaats een *werkgroep* Publiciteit. Daarin zitten Herman Heijn en Hylke ten Cate.

Dit is de laatste Nieuwsbrief in de huidige vorm. Of en hoe er een Nieuwsbrief blijft verschijnen is op dit moment nog niet bekend. Het bijhouden van de website, twitter en Facebook gebeurt momenteel helaas niet of nauwelijks.

We – de leden van de voormalige commissie Publiciteit & Communicatie - hebben de werkzaamheden met veel plezier gedaan en we weten uit het onderzoek van vorig jaar dat jullie - als lezer/gebruiker - veel waardering voor de diverse nieuwsdragers hebben.



Jansje

is genomineerd voor het Leukste restaurant van Nederland! **STEM en WIN**. Stem en maak kans op mooie PRIJZEN. Dankjewel namens het hele Jansje Team!

<https://www.restaurantverkiezing.nl/de-wereld-van-jansje-lunchroom> of gewoon via Jansje.nl

Lunchlezing: All Africa TEE Association



Vrijdag **8 februari** wordt de lunchlezing verzorgd door dr. Christiane Karrer en ds Bart Stobbelaar. Beiden hebben namens de Doopsgezinde Gemeente Haarlem en het Doopsgezind Seminarie in oktober 2018 de conferentie bijgewoond van de AATEEA (All African TEE Association) te Nairobi in Kenia. Sinds ongeveer 2004 is een pilot-groep van onze gemeente betrokken bij een theologisch project in Kitwe, Zambia. Samen werd gewerkt aan een nieuwe opzet van een bijbelcursus. Voltooid zijn inmiddels de Jozef verhalen en het Marcus evangelie. Eens in de 4 jaar komen een 50-tal vertegenwoordigers van de diverse TEE afdelingen, uit landen ten Zuiden van de Sahara, samen

om de voortgang van het werk, nieuwe ontwikkelingen en plannen te bespreken. Daarbij is dus ook onze Doopsgezinde gemeente betrokken. Van deze conferentie doen beiden tijdens deze lunchlezing verslag.

Vrijdag 8 maart wordt de lezing verzorgd door historica en tekstschrijver Nicoline Ekema. Zij schreef een boek over Gerrit Postma, een 19de eeuws kunstschilder en DK-lid van de V.D.G.H.

Vrijdag 12 april komt prof. dr. Frits de Lange vertellen over zijn recente bestseller Heilige Onrust, een pelgrimage naar het hart van religie.

U bent welkom vanaf 11.45, de lezingen beginnen om 12.15, aansluitend is de gratis soep-met-broodjes lunch.

Van 150 ideeën naar...

Je bent van harte welkom **op 8 februari** om 18.00 in de kerk aan de Frankestraat om verder te praten over waar we als kerk staan, wat we willen doen. Zie de aparte uitnodiging.



De zomer is dichterbij dan u denkt! Vakantieweekinschrijving gestart

De natuur in volle bloei, de heerlijke geur van het bos na een buitje, ooievaars die af en aan vliegen... Fijn gezelschap, leuke activiteiten, lekker eten. Klinkt te mooi om waar te zijn? Heel ver weg in deze koude maanden? Nee hoor, geef u op voor de vakantieweek van Doopsgezind Haarlem in Fredeshiem en in juni kunt u genieten. De vakantieweek is voor iedereen die geen andere vakantieplannen kan of wil maken. Met

verzorging als het nodig is, en altijd met volop aandacht van het team. Dit jaar is de vakantieweek van **vrijdag 28 juni tot en met vrijdag 05 juli** en kost € 400 p.p. en voor (echt)paren € 340 (of minder als geld een probleem is). Iedereen die vorige jaren is mee geweest krijgt persoonlijk een uitnodiging. Voor alle anderen stap over de drempel! Informatie bij Ada Blom, maatschappelijk werk, 023 551 32 01, of maatschappelijkwerk@vdgh.nl.

Van Huis uit Doopsgezind

Op zaterdag **9 februari** is er weer als vanouds een voorstelling van "Van huis uit Doopsgezind"

Pelgrimsreis Sneel

Iedereen die zich wilde opgeven heeft zich opgegeven en de groep is gevormd! Ter voorbereiding zijn ze op zaterdag 2 februari met elkaar naar het Rijksmuseum voor Oudheden gegaan. Als een tweede voorbereiding is het advies om op Netflix te kijken naar The Roman Empire, dit is een gedramatiseerde documentaire.

Dit jaar staan twee kantelmomenten in het romeinse rijk centraal: de overgang van republiek naar keizerrijk (Augustus) en van een heidens naar een christelijk rijk (Constantijn).

Het gaat om een voor velen eerste kennismaking met het romeinse rijk en een eerste introductie op beide keizers. Wij reizen van Ravenna, via Assisi naar Rome. De groep vertrekt op zaterdag **16 februari**. Op zaterdag 23 februari komen ze (hopelijk allemaal) weer thuis.

Vasten

Vanaf **7 maart** is er weer een wekelijkse vastenmaaltijd. Elke donderdag, van 17.55 uur tot ca. 19.30 uur komt men bijeen in het ruime, lichte kerkgebouw van de Evangelische Broedergemeente aan de Parklaan 34. Aan de deelnemers wordt gevraagd wat fruit mee te nemen voor de maaltijden. Op 7 maart staat de tekst "Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen" centraal. Joris Obdam laat zijn gedachten hierover gaan en Willemien Ruygrok vertelt iets over statushouders in Haarlem.

Op **14 maart** praat Alex Noord over: "Ik verzeker je: nog vandaag zal je met mij in het paradijs zijn". Er is ook altijd een collecte, dit jaar voor de statushouders in Haarlem en omgeving.



PinksterPelgrimsreis 8 – 10 juni

In december is de *flyer* (zeg maar het spoorboekje) verspreid door de samenwerkende kerken: de Leidse Binnenstadsgemeente, de Haagse Kloosterkerk en de Doopsgezinde Gemeente Haarlem. Tot eind januari konden gemeenteleden zichzelf en anderen paarsgewijs aanmelden voor de reis. De reacties waren uit alle drie de deelnemende gemeenten enthousiast en positief. Veel meer dan 50 mensen hebben zich opgegeven voor de tocht. Een mooie mix van jong & ouder, betrokken gemeenteleden & rand- of buitenkerkelijken, Haarlemmers, Leidenaren & Hagenezen. **Zaterdag 8 juni** vertrekken we - na een korte viering - uit Haarlem. We vinden het leuk om uitgezwaaid te worden. Pinksterzondag lopen we naar Leiden, waar we eind van de middag samen het Feest van de Geest vieren. **We zorgen voor een grote bus die Doopsgezinde-belangstellenden op 9 juni van Haarlem naar de viering én de maaltijd in Leiden vervoert (en weer terug)**. We eindigen de tocht in de Kloosterkerk op **maandag 10 juni**. Ook daar zien we jullie graag aan de 'finish'. Iedereen die meeleeft, meeviërt en meebeweegt met de mentaliteit van de pelgrim is deelnemer aan dit project. Over wat die mentaliteit van de pelgrim is, heeft Frits de Lange (hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit) een heel aardig boek geschreven: 'Heilige onrust. Pelgrimeren naar het hart van religie'. **Vrijdag 12 april** zal hij een spannende lunchlezing houden in de Grote Vermaning. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. En ook dat kan 'pelgrimeren' zijn, volgens Frits de Lange. Van harte welkom!



Stadsklooster Haarlem

Elke **woensdag** van 9:00 tot 9:30 uur is er een stiltemeditatie in de Doopsgezinde kerk. Met dezelfde mooie, rustgevende opzet als in de Bavo en de Oosterkerk. Kaarsje, gong of klankschaal, en lekker veel stilte. De ingang is bij expositieruimte De Gang in de Grote Houtstraat (naast winkel Jansje). Vrije toegang, aanmelden niet

nodig. Meer info: <https://www.stadskloosterhaarlem.nl/stiltemeditatie-woensd.../>

Stiltemeditatie op andere dagen:

Maandag - Grote of Sint Bavo Kerk, Oude Groenmarkt 23 nieuw: In de Fonteinkerk (Frans Halsplein) kun je elke **dinsdag** om 8.00 uur terecht voor 25 minuten stilte. Om 8.30 uur sta je weer buiten. (Tussentijds is de deur dicht!) Voor ieder die onderweg naar station en werk is of in de buurt woont. **Vrijdag** - Oosterkerk, Zomerkade 165 en

Dan zijn er ook nog 'stilte inloop bijeenkomsten':

Groenmarktkerk: Elke **werkdag** van 14:00 - 16:00 uur

Josephkerk: Elke **zaterdag** (behalve de 2^e zaterdag van de maand)

Mennoconcert

Marco bij de Vaate zal het concert op **zaterdag 16 februari** verzorgen Aanvang 15.30 uur, ingang Grote Houtstraat.

Opening Gang

De expositie "De zege in zicht" loopt van **maandag 4 maart t/m woensdag 29 mei**. Op **zaterdag 2 maart om 16.00** uur wordt de expositie geopend. Gerrit de Heus is daarbij aanwezig en zal vertellen over zijn werk en werkwijze.



Herinneringen ophalen in de Mennokapel

In juni 2016 werd de laatste kerkdienst in de Mennokapel gehouden. Daarna werd het pand als wijkgebouw van onze gemeente gesloten, al komt de Bijbelkring onder leiding van ds. Alex Noord er nog wel altijd samen. De Mennokapel was voor veel mensen jarenlang een vertrouwde plek en wordt dan ook door velen gemist.

Om elkaar weer eens te zien, bij te praten en herinneringen op te halen wordt er op **zondag 24 februari** een bijeenkomst georganiseerd. Vanaf 11:30 uur is er inloop met koffie en wat lekkers en

om 12:00 uur willen we met elkaar herinneringen ophalen. Aansluitend is er, geheel in de stijl van de maaltijden in de Mennokapel, een stampottenbuffet. Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd (naar draagkracht). Het programma is zo tussen 14:00 en 15:00 uur afgelopen. We hopen veel vrienden van de Mennokapel te mogen begroeten!

In verband met inkopen en organisatie graag aanmelden vóór **14 februari** bij:

Karel Blanksma: 06 82 53 81 29 of karelblanksma@hetnet.nl of bij

Ria Philippo: 06 37 12 12 53 of remy_ria@hotmail.com

De pilots en Abeltje Hoogenkamp

Abeltje Hoogenkamp is in september 2018 gestart met drie vernieuwingsprojecten voor onze gemeente. De Focus ligt daarbij op de leeftijdsgroep 30 - 50 jaar. Dit blijkt ook onder andere uit de deelname aan de Pinksterpelgrimage en het nog te organiseren Kerkfestival op 30 juni a.s. De Pinksterpelgrimage organiseert Abeltje Hoogenkamp onder andere namens de Doopsgezinde Gemeente Haarlem. Zij werkt daarbij samen met de predikanten van de Hooglandse Kerk in Leiden en de Kloosterkerk in Den Haag. (zie elders in deze Nieuwsbrief)

Studieverlof Alex Noord

Alex Noord gaat met Studieverlof van **22 april 2019 tot 1 september 2019**. Dat betekent dat hij op 1e Paasdag nog zal voorgaan in de dienst. Daarna is hij met verlof en niet meer beschikbaar voor onze gemeente tot 1 september a.s. Wij wensen hem een goede periode.

Activiteiten wijk Zuid

Activiteiten in de periode 5 februari-5 maart in de Kleine Vermaning

12 februari: avond over inspiratie en bezieling 20.00 uur

Wat inspireert je? Een avond over bezieling en bevlogenheid. Aan deelnemers wordt gevraagd een symbool, gedicht, voorwerp, afbeelding o.i.d. mee te nemen dat iets zegt over de eigen inspiratiebronnen. De avond staat onder leiding van Ds. A. Noord.

13 februari Mennonitica-14.00-16.00 uur

19 februari Bijbelkring -10.00-11.30 uur

5 maart koffieochtend 10.00-11.30 uur

Misschien goed om **27 maart** alvast in uw agenda te noteren: Er is dan van 11.00-13.00 uur een bijeenkomst over voltooid leven, in samenwerking met de KPN. Zie hieronder.

Klassiek in de Kleine Vermaning

Op **3 maart** 15.00 uur. Charlotte Schreuder (cello) speelt samen met haar broer Maxime Schreuder (viool) werken van: Glière, Cirri, Händel-Halvorsen en Ravel. Toegang vrij, na afloop collecte.

Voltooid leven

Op woensdag **27 maart 2019**, in de ochtend van 11.00 tot 13.00 uur (met daaraan aansluitend een eenvoudige maaltijd) zal in de Kleine Vermaning, Postlaan 16 in Heemstede, een bijeenkomst over voltooid leven worden gehouden. Opgeven via e.haasmisset@upcmail.nl of 023 533 39 42. Meer info: Doopsgezind Haarlem

Kerkdiensten op cd.

De kerkdiensten in de Grote Vermaning worden altijd opgenomen op cd. Misschien niet bij iedereen bekend. Het is mogelijk om die cd op te halen bij de kosterij, maar makkelijker nog; de koster kan u ook een link toesturen waarmee u de dienst op uw computer kunt afluisteren. Dit kan alleen achteraf. We hebben geen "life-stream" verbinding.

De Pijp.

Op donderdag **7 maart** is er zoals ieder jaar in maart een buitengewone vergadering van de Grote Kerkenraad, genaamd "de Pijp" en wel met 1 onderwerp; nieuwe kerkenraadsleden. Voor het komende jaar zijn we speciaal op zoek naar een 2^e kassier en iemand die plaats wil nemen in de Jeugdwerk commissie. Twee interessante en belangrijke functies in onze kerk. Misschien kunt u de GK helpen met zoeken. Misschien denkt u wel: dat is iets voor mij! Bel eens met de voorzitter of de secretaris! Johannes Homan 06 50 67 66 84; Janneke Kanbier 06 53 72 76 57.

Een beter kinderpardon

Via de ADS ontvingen wij een brief van de Friesche Doopsgezinde Sociëteit, waarin zij schreven diep geraakt te zijn door de ontwikkelingen rond het kinderpardon. Om hun zorgen over het slecht functioneren ervan uit te spreken hebben ze een brief aan de leden van de Tweede Kamer geschreven. Deze brief is door ons aangepast op onze gemeente en heeft op twee zondagen na de kerkdienst ter lezing en onderschrijving gelegen. Heel wat gemeenteleden hebben hun handtekening gezet om onze volksvertegenwoordiging op te roepen om de betrokken kinderen een kans te geven.

Vervoer naar de diensten.

Kunt u niet zelfstandig naar de diensten komen dan kunt u gebruik maken van Ataxi. De heer Ali Mobayen van Ataxi brengt u van en naar de kerk. Ataxi is een eenmansbedrijf, dus als het kan vooraf reserveren. Dit doet u op nummer 06 24 59 07 99. U hoeft niet af te rekenen. U zegt dat u bij de Doopsgezinde Gemeente hoort en dan gaat de rekening automatisch naar de administratie en wordt betaald uit het TAXIFONDS. Schroom niet te bellen; het is ervoor!

Collectedoelen

februari: jongerenwerk ADS; maart: maatschappelijk werk eigen gemeente.

En verder:

15 april: Buitendag op Groenendaal
 30 mei t/m 2 juni: Giethoornkamp
 2 juni: klassiek concert in de Kleine Vermaning
 8 t/m 10 juni: PinksterPelgrimage
 19 juni: Algemene Ledenvergadering (let op, dit is een nieuwe datum)
 vrijdag 28 juni tot en met vrijdag 5 juli Vakantieweek Fredeshiem
 30 juni: Festival Kerkzondag in de Grote Vermaning
 2 en 3 november Gemeenteweekend in Elspeet



Nieuws rond statushouders

Samen Hier

Met het project Samen Hier koppelt Justice and Peace Nederland groepen van vijf Nederlanders aan een nieuwkomer. Deze Welkom Groepen trekken twaalf maanden op met de statushouder of het statushoudersgezin. Ze komen bijvoorbeeld samen om te eten, de Nederlandse taal te oefenen, moeilijke brieven uit te leggen, mee te denken over passend werk of opleiding, kortom: de statushouders te helpen om hun weg te vinden in de

Nederlandse samenleving.

Haarlem is een van de uitverkoren steden om mee te doen en via 'onze' Myrna Bockhoudt van Stem in de Stad zijn we aan de slag gegaan. We zijn op zoek naar groepjes mensen die samen een Nieuwe Haarlemmer een jaar lang willen begeleiden. De cantorij? Mennonitica? Teez? Sneel? Een paar mensen die elkaar vaak in de kerk treffen? Draag je steentje bij, niet alleen, maar samen. Meer informatie: <https://www.samenhier.nl/aanmelden/>.

Contact

Administratie, Natalie van Empelen, administratie@vdgh.nl 023 532 18 83. Werkdagen van Natalie zijn vanaf nu dins-, woens- en vrijdag.

Koster/beheerder, Sjoerd van der Galiën, 023 534 17 22 en 06 – 52 65 30 30

Predikanten: Ds. Herman Heijn 023 528 36 33 en Ds. Alex Noord 023 743 69 65

Maatschappelijk werk, Ada Blom, 023 551 32 01

Archief en Bibliotheek: Mechteld Gravendeel, 023 551 23 51

Jeugdwerk: Nathalie Bienfait, sneel@vdgh.nl, 06 54 37 12 33

Projectleider: Abeltje Hoogenkamp, vernieuwing@vdgh.nl 06 28 22 43 43
 023 540 09 79

Nieuwsbrief Doopsgezind Haarlem

De Nieuwsbrief wordt digitaal verspreid en ligt in de kerken. Deze digitale Nieuwsbrief Doopsgezind Haarlem is gemaakt door Willemien Ruygrok.